

# ALAKARGA

(Garrulus glandarius)

Sağlık çalışanlarının çılgınlığı

Sağlık çalışanlarının gözü

13.10.2014

Pazartesi

725



12.30

## Üniversite rektörlerinin polisi kampüslere “davet” ettiği bir dönemdeyiz. Hoş geldin FAŞİZM!

Bir kocakarga polisi kampüse davet eden üniversite rektörlerine “1936’da ‘yaşasın ölüm!’ sloganları arasında üniversitedeki kitleyi selamlayan faşist general Millan-Astray’in arkasından kürsüye gelen Salamanca Üniversitesi Rektörü, felsefe profesörü Miguel De Unamuno’nun muhteşem ve korkusuz yanıtını” okumaları için biraz kaynak taramalarını öneriyor.



Rektörün davetiyle Rabia işareti ile  
Ankara Üniversitesine giren polis güçleri...

*Cumhuriyet Gazetesi sitesinden alınmıştır.*

Polis Ankara Üniversitesinde öğrenci ve öğretim elemanlarını güç kullanarak göz altına aldı, göz altına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı...

## Sağlık Çalışanlarına ve Topluma Yönelik Şiddet Salgını Sürüyor!

İstanbul: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde hayatını kaybeden bir hastanın yakınları sağlık emekçilerine saldırdı. Acil servis büyük zarar görürken genç bir meslektaşımızı linçten diğer sağlık çalışanları kurtardı. Daha sonra güvenlik görevlileri ve polise de saldıran kitleyi polis, ironik bir biçimde, “havaya ateş açarak” durdurdu!

Bursa: Bursa’da, kolundan yaralanan bir hastanın yakınları, “yanlış müdahale gerekçesiyle” acil servis doktoruna saldırdılar.

**Mühim Gaklar: RTE yaygınlaşan şiddet olayları karşısında dedi ki  
“Polis kalkan mı tutsun?”**

**AĞUSTOS ÇIKMAZI  
beni koyup koyup gitme  
ne olursun  
durduğun yerde dur  
kendini martılarla bir tutma  
senin kanatların yok  
düşersin yorulursun  
beni koyup koyup gitme  
ne olursun**

**bir deniz kıyısında otur  
gemiler sensiz gitsin bırak  
herkes gibi yaşasana sen  
işine gücüne baksana  
evlenirsin çocuğun olur  
sonun kötüye varacak  
beni koyup koyup gitme  
ne olursun**

**elimi tutuyorlar ayağımı  
yetişemiyorum ardından  
hevesim olsa param olmuyor  
param olsa hevesim  
yaptıklarını affettim  
seninle gelemeyeceğim attilâ ilhan  
beni koyup koyup gitme  
ne olursun**

**Attilâ İlhan**

**1925 - 11 Ekim 2005**



Hamid Muqtader

**SAVAŞA HAYIR!  
BARISA EVET!**

*Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür  
ve bir orman gibi kardeşesine*

**Haydi! Sağlık Çalışanları, Direniş Ormanına!**

# ALAKARGA

13.10.2014

(*Garrulus glandarius*)

Sağlık çalışanlarının çığılığı

Sağlık çalışanlarının gözü



Pazartesi

725 12.30



Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (DEÜNİDER) Etkinliğinden Notları ileten DEÜNİDER Yönetim Kurulu diyor ki:

Prof.Dr.İlhan Tekeli'nin "Türkiye'de Üniversitenin Geleceğini Birlikte Düşünebilmek" konulu konuşması 9 Ekim 2014 tarihinde Tınaztepe Kampüsü Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sayın Prof. Dr. Tekeli'nin, üniversitenin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki değişimi üzerine yaptığı söyleşideki önemli saptamaları şöyledir:

- Ülkemizde günümüzdeki ve 1960'lı yıllardaki üniversiteler arasındaki en önemli fark, üniversitenin coşkusu ve iddia sahibi olmasıdır. 1960'lı yıllardaki üniversiteler coşkulu ve iddia sahibi iken günümüzde üniversitelerin ne coşkusu, ne de iddiası yoktur.
- Günümüz üniversitesini tanımlayan kavramlar; suskunluk, otosansür, bilimsel üretimin akademik yükselme için yapılan bir eylem olarak değerlendirilmesidir.
- Üniversiteden yaratıcılık beklenmektedir, ancak yaratıcılık için gerekli "mikrokozmozun" varlığından söz etmek olanaksızdır.
- Tarihsel gelişimi içerisinde kliseye bağımlı, Alman Ulus-Devlet, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan Üniversite modelleri oluşmuştur. Günümüz üniversitesi 1980'li yıllardaki dönüşümler ile şekillenmiştir. Bu üniversite modeli refah devletinin çöküşü koşulları içinde biçimlenmiş ve piyasacılık en önemli özellik olarak sivrilmiştir. Üniversiteden ucuza inovasyon yapması beklenmektedir.
- Türkiye ve üniversite bir "YALAN DÜNYADA" yaşamakta, olmayan şeylerin varlığına inanmamız beklenmektedir.
- Özerklik, özgürlük olmadan bir anlam ifade etmez, herkesi kapsayan bir özgürlüğün varlığında üniversite özerkliği anlamlı olacaktır. Özgürlük olmadan tek başına özerklik rektörlerin feodal beylikler yaratmasıyla sonuçlanacaktır.

DÜŞÜNCENİN, ÖZGÜRLÜĞE VE ÖZERKLİĞE  
UZAKLIK YAKINLIK AYARI, KAOSUN BİLGİSİYLE  
YAPILABİLİR...



**NİÇE KARGA**

**ÖZGÜR ÜNİVERSİTE!  
ÖZGÜR BİREY!  
ÖZGÜR TOPLUM!**

**Kocakargalardan son günlerde yaşanan korkunç çalkantılarla ilgili yorum ve öneriler:**

**"Kafa karışıklığı yok herkes yalancı, yalancıların kuyrukları dolaştı!"**

**"ABD, İŞİD, savaş, iktidar ve aydınların durumuna farklı bir bakış için Dr.Ceyhan Balcı'nın bloguna göz atmanızı öneririm..."**